

# De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

## DE TEMPELIEREN

**D**E Belgische historicus Godefroid Kurth heeft gezegd : « Twee machten beheersen de wereld, die van de geest en die van het goud. » De macht van het goud heeft iets demonisch en aan het goud kleeft meestal bloed. Er komt dikwijls doodslag en moord bij te pas. Philips de Schone was tuk op goud en om goud te verwerven deinsde hij voor niets terug. Weet je iets af over het geschil tussen Philips de Schone en de Tempeliers ?

### 1. - BANKIERS

**D**E monniken-soldaten hadden zich, sedert de Turken het Heilig Land hadden ingenomen, teruggetrokken naar het westen. De Johanniterorde vestigde zich eerst op Rhodos, daarna op Malta. De Duitse Ridders streden tegen de Slaven en stichtten Pruisen, de Tempeliers installeerden zich zowat overal en vooral in Frankrijk. De rijke lui gaven hun goud aan de Tempeliers in bewaring, daar het veilig was in de diepe kelders van de kloosterverstingen. Soms stonden ze, bij hun dood, hun goud aan de religieuzen af en weldra bezat de Orde grote rijkdommen. De Tempeliers waren machtig en zij wisten het. Men zei in die tijd : « De hoogmoed van een Tempelier ! ».

### 2. - HET KOMPLOT

**B**EMIND waren de Tempeliers niet en men vertelde dat zij afgodsbeelden hadden en dat er in hun kloosters misdaden werden gepleegd. Philips de Schone maakte van deze beschuldigingen een handig gebruik. Hij sprak er over met paus Clemens V, die toen niet te Rome maar te Avignon resideerde. Hij verzweeg natuurlijk dat hij belust was op de rijkdom van de Tempeliers...

### 3. - EEN ZET OP HET SCHAAKBORD

**O**P 13 oktober 1307 werden al de Tempeliers van Frankrijk gevangen genomen. Het was een meesterlijke zet, georganiseerd door Guillaume de Nogaret. De gevangenen werden gefolterd en bekenden « spontaan » een reeks misdaden. Ze bekenden zelfs dat zij God hadden gedood. Als gevolg van deze bekentenissen vroeg de koning de Orde op te heffen.

### 4. - EN ALDUS GESCHIEDDE

**I**N 1312 werd er te Vienne in Provence een Concilie gehouden, Clemens V gaf toe aan de koning en hief de Orde op. Al het goud en al de bezittingen van de Tempeliers zouden overgedragen worden aan de Orde van de Johanniters. Maar, daar was een grote maar... 's Konings schatkist was leeg dus... moest die eerst gevuld worden !

### 5. - OP DE BRANDSTAPEL

**J**ACQUES DE MOLAY, grootmeester van de Tempeliers, bekende in de folterkamer misdaden die hij niet had begaan. Nadien herpakte hij zich en werd daarom tot de brandstapel veroordeeld. In de lente 1314 besteed hij met drie andere Tempeliers de brandstapel en men zegt dat hij, een ogenblik voor z'n dood, deze voorspelling deed : « Philips de Schone en Clemens V, wij zien elkaar terug voor Gods rechterstoel nog voor het jaar ten einde is ». De koning en de paus stierven inderdaad nog ditzelfde jaar.